

Goede Vrijdag 2024

Overdenking

Op Goede Vrijdag preekt de kerk de passie.

Het verhaal dat het beste klinkt als het vanzelf spreekt.

Vandaar de aarzeling, om op Goede Vrijdag ook nog eens te preken.

want is de dramatiek van het verhaal niet sprekend genoeg?

Is het niet beter dat ieder de eigen gedachten heeft bij de lijdensweg van Christus

en dat ieder voor zich afvraagt: wie ben ik in dit verhaal?

En toch... toch kan er wel iets gezegd worden, moet er iets gezegd worden misschien

omdat het lijden altijd weer vragen oproept die universeel zijn want

'Mijn God waarom'?

Het is een vraag die geen antwoord kent.

Tenminste, geen antwoord dat afdoende is

maar het verhaal van Goede Vrijdag kan wel hoop en troost bieden als....

ja als we Goede Vrijdag niet los zien van Pasen.

Want als we die twee uit elkaar halen dan wordt lijden een kwestie van:

aan het eind van de tunnel is licht of na regen komt zonneschijn.

Ja, dat is misschien wel zo maar als je midden in de ellende zit, is dat goedkope troost.

Nee.... het is Goede Vrijdag én het is Pasen

want er is niet alleen verraad of verloochening

maar ook de trouw van vrouwen bij het kruis

Er is spot, hoon, geseling maar ook tederheid en zorg.

Er is de dood maar ook gaan de graven open.

Het is een donkere nacht want de Paaskaars verdwijnt uit de kerk

maar er is ook een sprankje licht want de Paaskaars wordt niet gedoofd,

omdat we mogen geloven dat, hoe donker het ook is en we het licht HIER niet zien,

Gods licht niet gedoofd is.

Vanwege dat licht Is het vandaag Goede Vrijdag én Pasen

en als het straks Pasen is, dan blijft het ook nog Goede Vrijdag

want lijden en gemis maken deel uit van ons bestaan

waarin nog steeds mensen lijden en kruisen worden opgericht

maar Goede Vrijdag en Pasen laten zien,

dat in het lijden en zelfs in de dood, het leven doorgaat, de liefde blijft bestaan,

en de duisternis het Licht niet dooft.

Met die hoop gaan wij het donker in.